

Venskabet med Kitwechenkura sogn

Vi har her i Sdr. Bjert i nogle år arbejdet med tanken om at få kontakt til en menighed et andet sted i verden.

Bag ved tanken ligger en tro på, at vi her i Sdr. Bjert både kan være med til at hjælpe og inspirere en anden kristen menighed, og at vi selv kan modtage inspiration fra kristne, som lever under helt andre forhold end vi selv gør, og som måske udlever deres tro på en lidt anden måde, end vi gør her i Danmark.



Kirken i Kitwechenkura -



- og kirken i Sdr. Bjert

Der blev med menighedsrådets godkendelse nedsat et udvalg i sommeren 2010. Gennem udvalgets arbejde fandt vi frem til en kristen menighed i Kitwechenkura i Karagwe stift i det nordvestlige Tanzania. Valget faldt på Tanzania bl.a. fordi vi kunne få kontakt med stiftet via udsendinge fra Danmission, som har arbejdet i området i mange år.

I Kitwechenkura har de også nedsat et udvalg på ni personer for "Urafiki Danmark". "Urafiki" er kiswahili og betyder "venskab".

Det er netop det, det drejer sig om, et venskab, og ikke bare et økonomisk støtteprojekt – de store materielle forskelle til trods.

Det handler først og fremmest om, at vi har øje for hinanden, lærer hinanden at kende gennem breve og e-mails m.m. på trods af den store geografiske og kulturelle afstand.

Med et citat af den nu afdøde biskop Kibira fra Nordveststiftet i Tanzania: **"Ingen kirke er så rig, at den ikke kan modtage. Ingen kirke er så fattig, at den ikke kan give."**

Der er gennem årene etableret en stadig nærmere kontakt til menigheden i Kitwechenkura med udveksling af breve og mindre gaver samt en gensidig aftale om at afholde en venskabsdag den sidste søndag i oktober.

I de første faser har "Internationalt udvalg" stået for kontakten, men minikonfirmanderne har flere gange bidraget med tegninger og hilsener.

Derudover har indtil nu én person uden for udvalget sendt en lang hilsen til Kitwechenkura med beskrivelse af sin hverdag i Danmark.

Det er vores mål, at flere enkeltpersoner eller grupper her fra Sdr. Bjert vil være med til at udbygge kontakten.

fortsætter næste side

I november 2014 var der fire personer fra Sdr. Bjert Sogn på besøg i Kitwechenkura. Rejsen var tilrettelagt af Danmission, Herning og man fulgtes med en gruppe fra Herning på rejsen til Tanzania.

Se siden om: [Venskabsbesøg](#)

Gave til Sdr. Bjert Sogn fra menigheden i Kitwechenkura.

